

Kaarsjesliefde



Kaarsjesliefde is een woord dat ontstond toen Eva van België naar Santiago de Compostela wandelde. Mensen vroegen haar om onderweg voor hen te bidden. Het mannetje warmt zijn handen aan het vlammetje en wil zo een teken van hoop en liefde zijn.

- Steek een kaarsje aan en denk ondertussen met al je kracht aan iemand die jij graag ziet
- Maak een foto (of selfie) bij het kaarsje terwijl je je handen eraan warmt
- Stuur de foto door naar degene voor wie jij het kaarsje brandt
- Zo kan iemand vanop afstand zijn handen warmen aan jouw kaarsjesliefde
- Plaats het kaarsje bij de kerststal en vertrouw je intentie toe aan de Heilige Familie

Hartelijk dank voor je feestpakket!



- We bezorgen jouw geschenk graag aan de minderbedeelden in onze stad.
De vrijwilligers van de Sint-Vincentiusvereniging Mechelen-Noord verdelen de pakketten de komende dagen.
- Wens je graag een financiële bijdrage te doen voor het Koraalhuis, een laagdrempelig inloophuis voor kwetsbare mensen, dan kan dit op rekeningnummer BE15 7310 2572 9930, of betaal met Payconiq en scan deze QR-code:

